

Werkstuk

Noor Koch
Groep 7



Duitsland

Voorwoord:

Ik heb voor mijn werkstuk het land Duitsland als onderwerp gekozen omdat ik het een leuk land vind en omdat ik er meer over wil weten. En omdat mijn vader heel veel van Duitsland houdt zou ik graag willen weten hoe leuk het is. en we gaan er elk jaar wel naartoe en het is daar gezellig en leuk. En zeker met kerst.



Voorwoord		2
Inleiding		4
Hoofdstuk 1:	Duitsland Algemeen	5
Hoofdstuk 2:	De Geschiedenis	6
Hoofdstuk 3:	De Eerste en Tweede WO	7
Hoofdstuk 4:	De Deelstaten	9
Hoofdstuk 5:	Hoofdstad Berlijn	10
Hoofdstuk 6:	De Cultuur	11
Hoofdstuk 7:	Het Toerisme	12
Hoofdstuk 8:	Het Onderwijs	13
Hoofdstuk 9:	De Taal	14
Hoofdstuk 10:	Het Landschap	15
Nawoord		16
Bijlage 1:	Vragenformulier	
Bijlage 2:	Woordenveld	
Bijlage 3:	Woordengroep	

Inleiding:

Hallo allemaal mijn werkstuk gaat over het land Duitsland. Misschien ben je daar zelf al eens geweest en weet je er al heel veel van af. Voor anderen die er nog nooit geweest zijn wil ik wat meer vertellen over de geschiedenis van dit land, de eetgewoontes, de cultuur het landschap en het klimaat. Omdat Duitsland is opgedeeld in 16 deelstaten wil ik de lezer hier ook wat meer informatie over geven. Bij Duits eten denken de meeste mensen meteen al aan brood ,worst en bier. Er zijn namelijk meer dan 200 verschillende soorten brood en worst. In de kustgebieden in het noorden wordt veel vis gegeten. Iedere streek heeft zijn eigen specialiteiten. Hamburg is bijvoorbeeld heel beroemd om zijn paling, pruimen en groentesoep.



Hoofdstuk 1 Het land Duitsland Algemeen

Duitsland, of Bondsrepubliek Duitsland, is een land in het midden van Europa. De hoofdstad van Duitsland is Berlijn. Ze spreken daar Duits. In Duitsland betalen ze met de euro net als in Nederland. Duitsland is één van de grootste landen van Europa. Er is daar heel veel economie. Ook is Duitsland een belangrijk land waar zowel België als Nederland mee samen werken. Het land is lid van de Verenigde Naties.

Duitsland heeft een lange geschiedenis. Jarenlang bestond Duitsland uit allemaal kleine landjes, die door een bond met elkaar verbonden waren. Pas in 1871 ontstond het huidige Duitsland. Duitsland heeft onder andere de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. In de jaren 40 werd Duitsland gesplitst in twee delen en pas in 1990 werden deze weer bij elkaar gebracht.. Duitsland heeft dus een grote rol gespeeld in de Europese geschiedenis.



Hoofdstuk 2 De geschiedenis van Duitsland

De prehistorie

In de prehistorie werd het gebied dat we nu als Duitsland kennen tijdens de ijstijd al bewoond door de neanderthalers. Deze kreeg zijn naam doordat in 1856 in het Duitse Neanderdal botten van deze mensensoort gevonden werden. De neanderthaler leefde tussen de 250.000 en 35.000 jaar geleden, in het stenen tijdperk. Net als wij liep deze mens op twee benen. Eerdere mensensoorten liepen op handen en voeten. Zoals je apen kunt zien doen. De gevonden botten vertellen ons dat de neanderthaler man was ongeveer 1,60 meter lang. Zijn vrouw was ongeveer 10 centimeter korter.

De Romeinse tijd:

Het Einde van de prehistorie is het moment waarop mensen gingen schrijven. Dat is ongeveer in de tijd van de Romeinen. Daardoor kunnen wij nog steeds lezen hoe mensen toen over hun leven dachten. De Romeinse veldheer Caesar trok met zijn troepen vanuit Italië op naar het Noorden om meer



land te veroveren. Dat was lastig omdat er zo veel verschillende stammen woonden. Maar ze spraken we allemaal dezelfde taal. Voor het gemak noemde Caesar al die verschillende stammen Germanen. De rivier de Rijn was een handige verdedigingslijn voor de Germanen.

De middeleeuwen:

Na de Romeinen vochten andere leiders om de macht. Bijvoorbeeld de Franken. Het Frankische rijk werd steeds sterker. In het jaar 742 na Christus kreeg koning Pepijn de korte met zijn vrouw Berta een zoon die zij Karel noemden. Toen Karel zelf volwassen was en in 768 koning werd was hij erg groot. Net als zijn rijk trouwens. Zijn bijnaam werd dan ook Karel de Grote. Na Karel de Grote kwam zijn zoon aan de macht. Het rijk werd na zijn dood verdeeld. Uiteindelijk bleven het Oost- en het West-Frankische Rijk over.

Vroegmoderne tijd: Dertigjarige Oorlog

De Duitse monnik Martin Luther leefde in de 16e eeuw. Hij was het niet eens met de Katholieke kerk. Dit was voor hem een reden om oorlog te gaan voeren. De ruzie werd uitgevochten in Duitsland. Het land veranderde in een vreselijk slagveld en de oorlog duurde wel 30 jaar lang.

Hoofdstuk 3: Nieuwe tijd: Eerste en tweede wereldoorlog.

In 1914 werd de kroonprins van Oostenrijk vermoord door iemand uit Servië. Voor Duitsland was deze moord een reden om zijn vriend Oostenrijk te helpen door oorlog te voeren met het land Servië. Ook Frankrijk en Engeland vochten mee. Voor het eerst werden er wapens gemaakt waarmee in 1 keer heel veel soldaten allemaal tegelijk gedood werden. De grootste ruzie werd gemaakt in België en Frankrijk. Nederland deed niet mee aan deze oorlog. In 1918 stopte de oorlog en Duitsland had verloren en moest voor straf heel veel geld betalen. Duitsland werd een republiek. Dit betekent dat de mensen die in het land wonen, de baas van het land mogen kiezen. In Duitsland werd Adolf Hitler gekozen als leider van het land. De wens van Hitler was dat Duitsland supermachtig werd. In 1939 begon de Tweede Wereldoorlog. Hitler pikte heel veel landen af en iedereen die het niet met hem eens was, werd opgesloten in strafkampen. De mensen waar Hitler een hekel aan had kregen overal de schuld van. Deze oorlog stopte in 1945.

Naoorlogs Duitsland:

Amerika, Rusland en Engeland hebben hard gevochten tegen Duitsland en daarom kregen zij de macht over dit land. Rusland was het helemaal niet eens met hoe Amerika en Engeland hierover dachten. Hiermee ontstond de Koude Oorlog waar gelukkig niet werd gevochten. Deze oorlog heeft wel gezorgd dat Oost Duitsland een muur rond West Berlijn bouwde (De IJzeren muur). Wie over deze muur wilde klimmen werd doodgeschoten. Gelukkig is dat nu allemaal verleden tijd. In 1989 is deze muur weer afgebroken en is Duitsland vanaf 1990 weer 1 land met hetzelfde volk.



Anne frank

Anne frank was vier toen ze in 1933 als joods meisje met haar familie vanuit Duitsland naar Nederland vluchtte. Maar negen jaar later werd het ook in Nederland te onveilig en verstopte het gezin zich met nog vier andere mensen in een Amsterdams achterhuis. Ze zaten twee jaar ondergedoken voordat ze werden verraden en opgepakt.



Hoofdstuk 4: De deelstaten.

Duitsland is opgedeeld in 16 deelstaten waarvan er drie een stad zijn. Hamburg, Bremen en Berlijn zijn de drie deelstaten. Los van die drie deelstaten is Beieren de grootste en Saarland de kleinste deelstaat. Verder is Duitsland opgedeeld in verschillende kleinere puzzelstukken die zelf weer zijn opgedeeld in een stad kreise. Elk koninkrijkjes had zo zijn eigen tradities en dat kun je nog steeds merken aan de grote verschillen tussen de deelstaten.

Oost - West

Zoals ik hierboven heb geschreven is Duitsland na de tweede wereldoorlog lange tijd verdeeld geweest in Oost- en West- Duitsland. De ideeën van de politieke leiders verschilden in beide delen. Het west- Duitse deel was een democratie. Het Oost- Duitse deel was communistisch. Dat zijn echt super moeilijke woorden. Ook mag je in een democratie eigen bezit hebben en zijn sommige inwoners dan ook rijker dan andere.



Hoofdstuk 5 Hoofdstad Berlijn

Berlijn is al eeuwenlang een hoofdstad. Al sinds het pruisische rijk (1701- 1918). Toen na de oorlog Duitsland werd opgesplitst was alleen Oost-berlijn nog hoofdstad van Oost- Duitsland. West land koos in die tijd Bonn tot hoofdstad .In 1991 de bondsdagregering dat is Berlijn weer de hoofdstad moest worden. De stad heeft een beer als symbool.

Kerstmis in Berlijn

Kerstmis begint op 26 november. Die dag namelijk de eerste van de in totaal 60 kerstmarkten in Berlijn. Op Gendarmenmarkt vind je kraampjes met geschenkjes, hapjes, knipperende lichtjes en zelfs engelen op stelten! Later die dag eachten kinderen tot de bel rinkelt het teken dat het kerste kind samen met zijn engelen op bezoek is.

Standbeeld gestolen.

Om te vieren dat Berlijn in 1791 de hoofdstad werd van pruisen, bouwde de stad de Brandenburger Tor. Twee jaar later werd er een standbeeld een quadriga, op neergepoot. Het standbeeld toont de griekse godin van de vrede met haar vier paarden. Het standbeeld zou echter niet lang standhouden.

De wraak van de paus

vanaf de tv- toren in Oost Berlijn zond Oost- Duitsland progammas uit het grote publiek. De toren is in 1969 gebouwd en lijkt wel wat op een raket. De bol in de top is een kopie van een Russische spoetniksatelliet. De televisietoren is ook vandaag nog het hoogste gebouw in Berlijn.

Hoofdstuk 6: De Cultuur.

De Duitse cultuur verschilt meer van de onze dan we over het algemeen denken. Deze verschillen geven in het contact met Duitsers vaak aanleiding tot spraakverwarring. De Duitsers zijn over het algemeen beleefd, punctueel en praktisch ingesteld. Ze worden soms aangezien als conservatief, maar zijn meestal vriendelijk en spontaan. Ze houden van eten en drinken.

Duitsland is erg bekend vanwege de muziek. Dit is niet al zo sinds een paar jaar, maar al een paar eeuwen terug was dat zo. Veel beroemde componisten komen uit Duitsland. De bekendste componist is misschien wel Ludwig van Beethoven. Hij schreef veel muziekstukken, waaronder Für Elise.

Tegenwoordig is Duitsland nog steeds erg bekend vanwege zijn muziek. In tegenstelling tot Nederland en Vlaanderen, zijn heel veel Duitse liedjes in de eigen gesproken (het Duits). Weinig muziek is in het Engels gezongen. De schlager is in Duitsland erg populair. Duitsland maakt al zo lang films, sinds dat de film zelf bestaat. In 1895 wordt de eerste bioscoop geopend.

In het zuiden van Duitsland is men trots op het cultuurgood en de klederdracht . De kleding wordt voornamelijk gedragen tijdens de festivals die in alle grote steden en ook in veel kleinere plaatsen worden gehouden. Per jaar worden er in Duitsland meer dan honderd muziekfestivals gehouden.

Per jaar worden er in Duitsland meer dan honderd muziekfestivals gehouden.

Er is zelfs een klederdrachten museum in Haslach. Sommige mensen vinden dat er ook een hoedendracht is maar die is niet officieel. Ze zeggen dat omdat heel veel souvenirpoppetjes die hoed op hebben het is een hele mooie hoed met twee rode ballen erop maar allen de vrouwen mogen die hoed dragen .in Duitsland heb je ook hele leuke winkeltjes en natuurlijk is het heel erg gezellig in de avond bijvoorbeeld



Hoofdstuk 7: Het Toerisme

Duitsland is een heel populaire vakantiebestemming en de toeristische sector boekt elk jaar weer nieuwe records.

Beieren blijft qua overnachtingen de Duitse topbestemming, op grote afstand gevolgd door Baden-Württemberg.

In 1999 was het aantal overnachtingen (geen camping overnachtingen) 308 miljoen, bijna 5% meer dan in 1998.

Een beetje Duits gezin is gek op pretparken. De bekendste zijn Phantasialand in Brühl (bij Keulen), Warner Brothers Movieworld (Bottrop), Heidepark Soltau en het filmpark in Babelsberg (Postdam). De grootste Duitse kermissen vind je in Berlijn en in Hamburg.

Je kunt op vakantie gaan naar Duitsland, steden waar mensen dan voornamelijk naar toe gaan zijn Berlijn en andere grote steden. Het land staat bekend om het toerisme en in de wintermaanden kan er soms veel sneeuw vallen en kun je er skiën, maar het is niet echt een wintersportgebied, althans niet heel Duitsland. Rondom de kerstdagen is het hier altijd erg druk, er zijn veel grote kerstmarkten waar veel mensen op af komen. Ook veel mensen uit Nederland komen hier voor de gezellige sfeer op de markt naar toe.



Hoofdstuk 8 Het Onderwijs

Vanaf hun vijfde en hun zesde jaar gaan de Duitse kinderen naar de basisschool. Daar blijven ze tot ze tien zijn en dan gaan ze naar de middelbare school je hebt drie verschillende typen: je gaat naar de hauptschule, dat lijkt op ons vmbo. Of naar de Realschule, dat is onze havo. of het gymnasium, net zoiets als het vwo bij ons. Die laatste school duurt twee jaar langer dan de andere twee. Op de meeste Grundschulen wordt onderwijs gegeven gedurende de ochtend. In de middag gaan de kinderen niet naar school maken wel huiswerk. Maar voor de rest is het gewoon net als in Nederland op school nou ja behalve Duits leren natuurlijk.



Hoofdstuk 9 : De Taal

Het Duits (*Deutsch*) is een van de West-Germaanse talen. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein, ook in sommige delen van Zwitserland spreekt men de Duitse taal. Maar ook in het land Namibië (dat vroeger een Duitse kolonie was), het Franse Elzas-Lotharingen (vroeger deel van het Duitse Keizerrijk) en landen van het voormalige Oostblok wordt de Duitse taal ook gesproken.

Er zijn zo'n 110 miljoen mensen die het Duits als moedertaal hebben. Duits is daarmee in Europa de taal met de meeste moedertaalsprekers. Het is ook buiten Europa een min of meer verspreide taal, al is het aantal sprekers daar wel kleiner.

Ook in Aziatische landen, die vroeger bij de Sovjet-Unie hoorden, zijn er in totaal nog zo'n twee miljoen mensen die Duits spreken.

In Duitsland zelf spreekt meer dan 95% van de bevolking Duits. In Oostenrijk spreekt bijna iedereen Duits.. In België spreekt minder dan 1% van de bevolking Duits, namelijk in de Oostkantons (die tot 1918 bij Duitsland hoorden). Duits is in België wel gewoon een van de drie officiële talen.

Buiten deze vier landen spreekt men in Zuid-Tirol (Italië) voor 69,15% Duits. In Luxemburg spreekt men voor 77% Luxemburgs. En dan heb je in Amerika ook nog een soort Duits dat wordt gesproken in Pennsylvania, dat heet daar Pennsylvania Dutch ("Dutch" betekent trouwens eigenlijk Nederlands

Hoofdstuk 10: Het landschap:

Duitsland bestaat uit drie grote geografische landschappen: vanuit het noorden verandert het landschap geleidelijk van vlak laagland via middelgebergte naar het hooggebergte van de Alpen.

Duitsland is een groot land: het grenst aan de Tsjechische Republiek, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Denemarken, en Polen. Het landschap is daarom ook erg veelzijdig. In het zuiden van het land vind je bergen, bosrijke heuvels en meren. Wat meer centraal in het land zijn de rivieren en de romantische wijngebieden gelegen.

Het noorden van Duitsland is vrij vlak en er is veel landbouw. Meer naar het zuiden toe, wordt het geleidelijk aan steeds bergachtiger. Het hoogst zijn de Alpen die de grens vormen met Oostenrijk. In het berggebied de Alpen begint de grootste rivier van Duitsland: de Rijn. Van de ruim 1200 kilometer die deze rivier lang is, stroomt er 800 kilometer door Duitsland. Ergens midden in de Rijn zorgt een puntige rots voor een gevaarlijke stroming waardoor vroeger veel schepen vergingen. Lorelei heet de rots. Omdat niemand goed snapte hoe dat nou kon, bedachten de mensen dat er boven op de rots vast een mooie waternimf zat. Die leidde de schippers natuurlijk af met haar mooie gezang. Het zwarte woud is een ander bergachtig gebied in Duitsland. Daar begint een andere belangrijke rivier: de Donau.



Nawoord:

Ik heb deze informatie gevonden in boeken van de bibliotheek en een beetje van internet. Soms vond ik het moeilijk om op te zoeken want dan is het weer te weinig tekst of is het te moeilijk maar gelukkig is het gelukt en stiekem vond ik het best interessant.