

Brugkrant 2017-2018 Kersteditie

De kernwaarden van onze school:

Kleinschalig

Normen en Waarden

Betrokkenheid

We halen eruit wat
erin zit



Oefenmomenten voor de kerstviering

In het vervolg van deze Brugkrant kunt u lezen over de kerstviering. Uiteraard wordt de viering van tevoren grondig geoefend. Omdat het nog wel eens koud kan zijn in de kerk, willen we u vragen de kinderen tijdens de volgende momenten warme kleding aan te geven:

Maandagmiddag 18, dinsdagochtend 19 en woensdagochtend 20 december.

Kerstviering

De kerstviering vindt plaats op woensdag 20 december in de Ned. Herv. Kerk te Waspijck.

U kunt de kerk bereiken door de hoofdingang aan de Raadhuisstraat. De ingang bevindt zich naast de bloemist.

Let op: Verandering t.o.v. voorgaande jaren:

groep 1 t/m 4:

Deze kinderen hoeven NIET te worden afgezet bij de achteringang van de kerk!!!!

Zij gaan met hun ouders gewoon mee door de hoofdingang van de kerk. Wij vragen



In deze Brugkrant alle belangrijke informatie betreffende de kerst.

de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun kinderen tot aan het begin van de viering even op schoot te nemen. (dit om niet onnodig plaatsen bezet te houden).

Na het eerste koorlied (om ongeveer 18.25 uur) mogen die kinderen naar voren komen en lopen zij – onder leiding van de leerkrachten – door de deur naast de preekstoel naar de consistorie, om daar de kaarsjes op te halen voor hun binnenkomst tijdens hun eerste lied.



Groep 5 t/m 8:

Voor deze kinderen verandert er niets t.o.v. voorgaande jaren, dus: Om 18.10 uur worden deze kinderen verwacht in “De Schakel”. Dat is het stenen gebouw tussen de kerk en de woning van de dominee. Daar worden zij opgevangen door hun leerkrachten. De ouders die hun kinderen op deze manier hebben weggebracht naar De Schakel worden vriendelijk verzocht daarna even via het Dorpsplein terug te lopen naar de hoofdingang van de kerk en dan via de Raadhuisstraat, langs de bloemist, het kerkgebouw binnen te gaan. Het hek dat naar de hoofdingang van de kerk leidt, gaat om 18.00 uur open.

Om 18.30 uur begint de viering. We verwachten veel publiek. Het is niet de bedoeling dat er gebruik wordt gemaakt van het balkon. Het balkon is om veiligheidsredenen alleen toegankelijk voor de organist.

Na de viering, dat zal tussen 20.00 uur en 20.30 uur zijn, gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 eerst hun jassen halen en komen daarna weer in de kerk terug. De ouders van die kinde-

ren moeten dan ook even in de kerk wachten om hun zoon/dochter op te wachten en mee te nemen.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen **NIET** meer in de kerk terug en kunnen dus direct worden afgehaald bij "De Schakel". De ouders van die kinderen worden verzocht voor het afhalen van hun kinderen opnieuw even om te lopen via het Dorpsplein. Het gangetje naast de preekstoel is echt veel te smal om alle publiek te kunnen verwerken.

Attentie:

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 zullen tijdens de viering, voor aanvang van het "vrije" kerstverhaal, de grote kerk verlaten en onder begeleiding van de leerkrachten naar De Schakel gaan. Daar zal hen een alternatief programma worden aangeboden, meer geschikt voor hun leeftijd. Vlak voor het einde van de viering komen zij weer in de grote kerk terug en maken ze het einde van de viering mee. De ouders van die kinderen blijven gedurende die periode gewoon in de grote kerk zitten.

Vriendelijk verzoek, maar wel belangrijk!!: Wilt u uw kind(eren) thuis nog even naar het toilet laten gaan?

Wij willen u vragen tijdens de viering **NIET** te fotograferen of te filmen. Dat zou de kinderen erg afleiden.

Kinderopvang tijdens de kerstviering

Ook dit jaar zal er voor kinderen jonger dan 4 jaar kinderopvang

zijn. Het is niet de bedoeling dat jongere kinderen meegenomen worden in de kerk. De viering duurt voor hen echt te lang.

De kinderopvang zal plaatsvinden in het schoolgebouw.

U kunt uw kinderen die jonger zijn dan vier jaar vanaf 18.00 uur in de school brengen.

Koffiedrinken na afloop van de viering

Na de viering wordt u ook dit jaar de gelegenheid geboden om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er fris. Dit zal gebeuren in het schoolgebouw. De klaslokalen en de hal zullen zodanig worden ingericht dat er zoveel mogelijk mensen ontvangen kunnen worden. Iedereen is na de viering dan ook hartelijk welkom in de school om gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Bijzonder dit jaar is dat u tijdens het koffiedrinken ook kunt kennismaken met Hanneke van Emden, onze nieuwe IB-er, die direct na de kersvakantie op onze school komt werken.

Kerstknutselen

Dinsdagmiddag 19 december organiseert de oudercommissie weer een "kerstknutsel-activiteit". Geeft u de kinderen oude kleren aan?

Geen gym op woensdag 20 dec.

Gelet op het oefenen van de kerstviering in de kerk, is er op die woensdagochtend geen gym.

Kerstlunch

Op donderdag 21 december mogen de kinderen uitslapen. Zij hoeven dan pas om 10.30 uur op school te zijn. Die dag krijgen de kinderen van de ouderraad een kerstlunch aangeboden. De leerkrachten wandelen met de kinderen naar Den Bolder, waar rond 12.00 uur de lunch begint. De kinderen kunnen zo rond 14.30 uur worden opgehaald bij Den Bolder. Op dat moment start de kerstvakantie.

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint dus op donderdag 21 december om ongeveer 14.30 uur. Vrijdag 22 december zijn alle kinderen de hele dag al vrij. We verwachten de kinderen op maandag 8 januari weer op de normale tijd op school.

Handbaltoernooi

Het jaarlijkse handbaltoernooi van Witte Ster zal plaatsvinden op woensdag 27 december. Dit jaar doen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 mee. Nadere informatie, bijv. over speeltijden, is op dit moment nog niet bekend. Zodra we die hebben, zullen we die aan de kinderen geven die zich hebben aangemeld voor het toernooi.



Ons goededoelengeld van de maandagochtend wordt goed besteed. Weer nieuw schoolmeubilair voor de Kinderen van Kenia. Fantastisch dat wij zo kunnen helpen.



Team, bestuur, ouderraad en MR van onze school wenst u allen gezegende kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een heel gelukkig Nieuwjaar toe!