

**De kernwaarden
van onze school:**

Kleinschalig

Normen en Waarden

Betrokkenheid

**We halen eruit wat
erin zit**



Vorderingen nieuwbouw

De nieuwbouw van onze school vordert gestaag.

Het is erg leuk om te zien dat de vormen van het gebouw al duidelijk te zien zijn.

Aannemersbedrijf Drijvers houdt van een “nette werkplek” en dat is te zien ook. De werknemers houden de bouwplaats keurig schoon. Nergens ligt afval of puin.

We kunnen bijna niet wachten tot de oplevering zal plaatsvinden. Middels foto's op de website en in de schoolapp proberen we u een beetje op de hoogte te houden van de vorderingen.

Helaas is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want er is een behoorlijke vertraging ontstaan. Over de redenen kan ik hier niet uitweiden, maar het heeft alles te maken met geld! (het zal eens een keer iets anders zijn!) De streefdatum voor oplevering is nu vastgesteld op 15 december. Men probeert nog wel een paar weken “in te lopen”, maar veel hoop daarop is er niet.

Na die datum moet alle

In deze Brugkrant:

Nieuwbouw

Schoolkamp

Prijs

Nieuwe taak juf Woulanda

Schoolreis onderbouw

**Tentoonstelling
“Ja Natuurlijk”**

Voorstelling Cellostorm

Collumn Telegraaf

En dit is...

infrastructuur ook nog worden gemaakt en moeten de speeltoestellen worden geplaatst. U kunt hierdoor zelf wel bedenken dat de kerstvakantie van 2017 als verhuisperiode niet gehaald zal worden. We denken momenteel eerder aan de voorjaarsvakantie van 2018. Jammer, maar het is niet anders en.....we wachten al

zolang, die paar weekjes kunnen er ook nog wel bij.

Schoolkamp groep 5 t/m 8

Op 4 juli hopen we te vertrekken naar onze tweejaarlijkse locatie in Hengstdijk. De groepen 5 en 6 blijven twee dagen en één nacht en komen dus aan het eind van de 5^e juli weer terug. Zij mogen 6 juli uitslapen en hoeven dan pas om 10.30 uur op school te zijn.

De groepen 7 en 8 blijven vier dagen en drie nachten en komen op vrijdag 7 juli in de middag weer thuis. Binnenkort komt er een brief over het schoolkamp voor alle ouders van de groepen 5 t/m 8.

PRIJS!!

Op 22 maart hebben de groepen 7 en 8 meegedaan met de jaarlijkse boomfeestdag. Altijd een erg leuk evenement en ook erg goed om de jeugd bewustzijn voor natuur en milieu bij te brengen. Er zijn diverse activiteiten die dag. Zo mogen de kinderen zelf een vogelnestkastje in elkaar timmeren, er is een rondleiding door het prachtige gebied rondom de Eendenkooi waar de boomfeestdag al jaren gehouden

wordt, de kinderen kunnen allerlei spelletjes doen (o.a. touwtrekken!!) En, jawel, tijdens de rondleiding moeten de kinderen allerlei vragen beantwoorden over natuur en milieu. De antwoorden worden naderhand door een deskundige jury beoordeeld en we zijn erg trots op de meisjes van groep 8, want zij hebben dit jaar de grote wisselbeker gewonnen. En wat vooral erg leuk is: De jury beoordeelde de gegeven antwoorden als erg goed. Onze groep stak met kop en schouders boven alles uit.

Een groot compliment voor de kinderen en de school dus!

Als u eens binnenloopt, kunt u de gigantische wisselbeker bewonderen.

Nieuwe taak juf Woulinda

Tja, het leven gaat door, zegt men dan gemakkelijk. Welnu, dat is niet gemakkelijk, na de verdrietige periode die we achter de rug hebben. We willen graag iedereen heel hartelijk danken voor alle steunbetuigingen en hartelijke, warme woorden die we – in briefjes, appjes, mailtjes, bosjes bloemen, kaartjes, etc. etc. van u mochten ontvangen. Het verdriet werd er niet minder om, maar we voelden wel een enorme warme band met u als ouders. En dat is heel waardevol. Dank u wel!

Voor ons lag de taak om in de praktijk van alle dag het wegvallen van juf Heleen op te vangen.

Vooropgesteld: Heleen was uniek en gedreven in haar taak: het begeleiden van zorgkinderen en de leerkrachten die

zorgkinderen in zijn/haar groep hebben. In die voetstappen te treden valt warempel niet mee. Toch heeft juf Woulinda het aangedurfd om die taak op zich te nemen en daar zijn we als team unaniem heel erg blij mee. Zij heeft in het verleden al een aantal jaren als IB-er gefungeerd en heeft ook de opleiding daartoe gevolgd. Wij wensen juf Woulinda veel succes toe bij het uitvoeren van deze mooie taak!

Schoolreis onderbouw

Op dinsdag 20 juni gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op schoolreis naar Speelboerderij De Vossenbergh in Gilze. We mogen spelen van 9.30 uur tot 14.30 uur. Timmeren en knutselen op de speelzolder is ook altijd erg in trek! Deze dag worden de kinderen voorzien van eten en drinken en wat lekkers. Zelf meegebrachte spullen mogen daar helaas niet genuttigd worden. Wilt u bij de kinderen van groep 1 en 2 wel een verschoning in de tas doen? Bij ongelukjes kunnen wij ze dan schone kleren aangeven. De kinderen worden die dag om 9.00 uur op school verwacht en rond 15.00 uur hopen wij weer terug te zijn op school.

Als u het leuk vindt om ons die dag te helpen met het vervoer en begeleiding, dan kunt u zich opgeven bij de leerkrachten van de onderbouw. We gaan er met z'n allen een superdag van maken!

Tentoonstelling 'Ja, Natuurlijk'

Maandag 15 mei is groep 7 naar het oude gemeentehuis in

Waalwijk geweest, voor een tentoonstelling over inspiraties uit de natuur. We hebben heel veel kunstwerken gezien. We hebben een reuze zeepbel gezien en een onweerswolk, beer uit hout gesneden, grote doeken van de natuur, een geprojecteerd filmpje met hele mooie grote landschappen, een stalactiet, twee filmpjes met geluid eentje ging over de levenscyclus en de andere ging over de tijd, verandering, invloed van de mens. We hebben ook Blooms gezien dat zijn een soort van beeldjes die rond draaien en het leek alsof ze steeds groter werden.

We hebben ook nog genetische algoritmes gezien. Het was een driehoekig glas waar een plaatje in kleur werd geprojecteerd. De meneer had ons ook nog een rondleiding gegeven in het oude gemeentehuis. Ik vond het heel mooi.



Voorstelling Cellostorm

Hieronder volgen wat verslagen van de kinderen van groep 5 en 6 i.v.m. de voorstelling van afgelopen maandag.

Van Silke:

Cellostorm was een voorstelling dat over cello's ging, En een duif

die vrienden zoekt. Maar vrienden zoeken is best wel lastig voor een duif. Samen met anderen dieren zoals Katten, Spechten en een ijsbeer, En nog veel meer anderen dieren beleeft de duif een avontuur op verschillende plekken !! Ook heeft deze voorstelling alleen maar de muziek van de cello's. En er wordt ook niet gesproken in deze voorstelling. Maar toch kon wel zien waar het over ging. En de muziek van de cello's paste ook helemaal bij het verhaal. Niet alleen de muziek werd met de cello's gemaakt maar ook de geluiden, Want toen de duif in de stad aankwam hoorde je dat ook, Je kon de sirenes en de auto's goed horen. Er waren ook hele grappige stukjes van deze voorstelling zoals een jongentje met een lolly die hij heel raar aan het opeten was ☺, En ook een groep met huilende wolven en nog veel meer !! Ik zelf vond erg leuk om naar cellostorm te gaan !! Einde

Van Leyan:

We waren naar de teater de leest in waalwijk geweest met groep 5-6. Daar gingen we de cello storm kijken. daar was het heel leuk. daar was een duif Het was heel leuk daar waren 3 katten en een meisje kat toen was die duif Aan het slapen toen viel die kat Haar aan en toen verstopden die twee zich achter een doos Toen was de duif in egypte toen was daar en jonge met een lollie Toen wreef hij met die enorme lollie over zijn gezicht heen. Toen was der een ijsbeer en toen kreeg die duif een vriendje en toen

Probeerde zij met hem te kussen maar lukte niet toen probeerde ze het nog een Keer maar dat lukte ook niet toen gaf de ijs beer haar een vis en einde.

Van Tess:

Hoi ik ben Tess. Wij zijn naar cellostorm geweest. Met groep 5 en 6 en de juffen op maandag 22 mei. Het was erg leuk maar ook grappig. Maar vind ze een vriend of niet. Ik ga je nu iets vertellen over cellostorm vertellen. Deze voorstelling gaat over een duif die vrienden zoekt. Ze komt overal ter wereld. Ze zit op een boot op het water met andere vogels. In het begin. En dan komt ze in een stad waar het heel druk is. En er rijden veel auto's en dan komt er ook een file. Dan komt ze bij een de weg en daar is ook een kat. En daar voor moet duif vluchten. En dan komt ze een jongentje tegen met een lolly. En dan komt ze in een bos in een heel rustig bos. Dan komen er mannetjes die gaan zingen maar ze zijn niet te verstaan. Dan komt ze op de Noord pool waar zee honden zijn en een ijs beer. En dat word haar vriend. Dat is het einde. Maar dan ga je nog een lied zingen.

Van Bram:

Hallo ik ben Bram. Ik ben naar en theater geweest. En hij heet cellostorm en het is heel leuk. En er zijn mensen die de rollen spelen en de hoofdpersoon is duif maar ik weet niet hoe ze in het echt heet. het eerste stuk ze hadden en bootje van dozen ge maakt en begon het pas echt.. Duif ging echt naar vrienden op zoek En kwam ze

in en stad aan en werd ze bijna aangereden door een auto en ging ze naar het spechtenbos en ze was bang van het tikken. Op het ijs kwam ze een ijsbeer tegen. De ijsbeer werd haar vriend.

Van Nika:

hoi ik ben Nika en ik ben op 22 mei naar de voorstelling cellostorm geweest. het was een leuke voorstelling. het ging over een duif het is een nieuwschierig vogeltje, ze zoekt een beste vriend. ze vloog over de hele wereld rond, er was een spannend stukje er was een kat en die wou duif opeten er was ook een stukje dat ze een stad maakten met auto's en een ambulance noem maar op wat er in een stad is ze allemaal andere duiven tegen. en er was ook nog een jongetje met een grote lolly en die zag er een beetje raar uit. en op het einde was er een ijsbeer die verliefd was op duif en op het laatste gingen duif en de ijsbeer een haring eten. einde

Van Dinand:

Hallo, ik ben Dinand. We gingen naar Cellostorm met groep 5/6 dat was heel leuk. Er was een duif ze was overal en ze zocht vrienden. En alle muziek was op cello's gespeeld En op het laatst had ze een vriend gevonden. Een ijsbeer daar mee at ze een haring. En het was hele mooie muziek.



Collumn uit de Telegraaf

Onderstaande collumn willen wij u niet onthouden:

Marcel Peereboom Voller

Of het nu gaat om een voetbalelftal, de afdeling debiteuren-crediteuren of een kabinet: elk team heeft een zwakste schakel. Een brekebeen. Iemand die de plank vaak mislaat, maar wordt getolereerd bij gebrek aan beter. Mag ik u voorstellen aan Sander Dekker, toch alweer vijf jaar actief als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Onderwijzers zijn woest op Sander Dekker, zo luidde het nieuws dit weekeinde. Dat komt niet als een verrassing: er is altijd wel iemand boos op deze staatssecretaris. Google 'Boos op Sander Dekker' en zie de resultaten: boos vanwege Mediawet, boos om Cito-toets, boos want het vmbo staat in de kou, boos want Dekker sloopt havo-onderwijs, boos vanwege onderwijsachterstanden, Jan Slagter boos op staatssecretaris (de baas van Omroep Max is vaker boos op Sander Dekker dan wie dan ook) en zo gaat dit lijstje nog wel even door. De staatssecretaris is zelf ook weleens boos. 'Sander Dekker hekelt onbevoegden voor de klas'. Een gevalletje pot verwijt de ketel, want door de hoge werkdruk, de slechte salariëring, de uren overwerk en de bulk aan administratie kiezen steeds minder mensen voor een baan in het onderwijs. Sommige basisscholen doen zelfs een beroep op ouders om kinderen op te vangen die anders naar

huis gestuurd moeten worden. En wie kan daar iets aan doen? Juist.

Sander Dekker is dus eigenlijk boos op Sander Dekker. Dan doe je toch iets niet goed. Dit weekeinde dreigden boze onderwijzers in een open brief het vertrouwen in de staatssecretaris op te zeggen, omdat deze in het recente Kamerdebat de problemen in het basisonderwijs

bagatelliseerde. Hij herkent zich niet in het „inktzwarte beeld” dat vakbonden en actiegroepen schetsen van het basisonderwijs. In mijn ogen is elke bewindvoerder die zich „niet herkent” – een doodoener van jewelste – in de kritiek op zijn of haar beleid verdacht. Daarnaast zei Dekker er niets voor te voelen om de salarissen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk te trekken, omdat lesgeven aan een klas vol pubers zwaarder zou zijn dan het lesgeven op een basisschool. Pertinente

onzin. Beledigend voor een beroepsgroep die juist moet worden gekoesterd. Wat is belangrijker dan de basisvorming van onze kinderen? Het is een roeping, zo heb ik zelf ondervonden tijdens mijn tijd op de pabo, die niet voor niets Magister Vocat heette – de meester roept. Ik haalde mijn papiertje, maar wist dat het niet voor mij was weggelegd. Het is geen 'baan': het moet in je bloed zitten. Ik wist dat ik de kinderen tekort zou doen als ik daadwerkelijk voor de klas zou gaan staan. Daarna lonkte de journalistiek, maar wat altijd is gebleven is een mateloze bewondering voor de juffen en meesters die het

onderwijzersbloed wel door de aderen hebben stromen. Betaal ze vorstelijk, Sander Dekker. Bied je excuses aan. Maak een diepe buiging. En dank hen die zich geroepen voelen tot dit zware, maar o zo mooie vak.

En dit is.....

Graag wil ik mij even aan u voorstellen:

Mijn naam is Woulanda van Tiggelen en sinds 1988 getrouwd met Gerrit. Samen hebben wij 2 kinderen, Nicole (21) en Julian (18). Ook hebben we nog een hele lieve hond, Macho. Hij is een kruising tussen een Mechelse herder en een Border Collie.

Ik ben geboren en getogen in Sprang-Capelle en sinds 2004 wonen wij in Dussen. In 1986 ben ik afgestuurd aan de onderwijsopleiding in Eindhoven en direct daarna gaan werken op mijn 1^e school in Veen. Daar heb ik met veel plezier 11 jaar gewerkt. Hierna volgden de Koningsschool in Sprang-Capelle en De Ark in Meeuwen. Sinds 2012 werk ik met heel veel plezier op De Brug. Op maandag en dinsdag sta ik in groep 8 en op donderdag en vrijdag in groep 5/6.

Ik vind het erg leuk om kinderen steeds iets nieuws te leren en hen te begeleiden in hun ontwikkeling. Het fijne van de Brug is de kleinschaligheid, iedereen kent elkaar nog echt en de betrokkenheid is erg groot. Samen met de collega's en de kinderen is het elke dag weer genieten op school en ik hoop dan ook, dat ik nog heel lang juf mag blijven op de Brug!!!

